



**Diaconie  
Evangelisch-Lutherse  
Gemeente Amsterdam**

**Diaconale Info**

**Advent 2021**



**Olijfhouten kerststal, met muur, gesneden in Bethlehem**



## Samen maken we plek in de herberg

Dit is het motto van de Diaconale Adventsactie 2021. We vertellen in deze actie over het bijzondere werk van onze Gasthuizen en zamelen geld in, speciaal voor een nieuwe keuken in Gasthuis 'In de Roos'. [Lees verder](#).

## Omzien naar elkaar

Nu we de fysieke contacten i.v.m. corona moeten beperken is het belangrijk om elkaar niet uit het oog te verliezen. We roepen onze Brandpunten en Hofjes op om goed te kijken naar wie – in kerk & buurt – mogelijk tussen wal en schip vallen. Bv. ook mensen die al langere tijd niet naar de kerkdiensten en activiteiten komen of mensen die geen of een klein netwerk hebben. Probeer contact te maken. Dat kan door middel van een telefoontje, kaartje, aansluiting met de telefooncirkel, bloemetje, bezoekje en praat met elkaar ook over alternatieve mogelijkheden bv. een maaltijd met 2 of 3 mensen. Als er signalen zijn dat er meer aandacht of hulp nodig is zoals boodschappen doen, financiële zorg etc. neem dan contact op met de Diaconaal Centrum 'In de Zwaan', dan denken we graag mee. Telefoonnummers: Diaconaal Centrum: 020-4044708, Ilse van Prooijen (Gemeentediaconaat): 06-25253754 en bij g.g. Hanne Wilzing (Algemeen Secretaris): 06-51340442.



## Kerstactie

We brengen in de Adventstijd weer kerstattenties naar een aantal mensen die we graag wat extra aandacht geven. We zoeken extra vrijwilligers die het leuk vinden om mee te helpen bij het rondbrengen. Aanmelden en meer informatie: Ilse van Prooijen, 06-25253754.



## Maaltijd 2e Kerstdag

Het is inmiddels een mooie traditie: we willen op 26 december graag weer een maaltijd organiseren voor mensen die weinig aanspraak hebben met Kerst. Als dit in verband met corona niet in groepsverband door kan gaan dan bedenken we een alternatief. Aanmeldingen via de diakenen of het Diaconaal Centrum.

## Broodbankactie Haarlem

Zaterdag 11 december begint de traditionele verkoop van de 'diakenbroodjes' in het kader van de jaarlijkse Broodbankactie. Burgemeester van Haarlem Jos Wiene opent de actie. De opbrengst van de broden komt ieder jaar ten goede aan een thema, ontleend aan een van de zeven Werken van Barmhartigheid die Jozus volgens het Mattheüs-evangelie aan zijn leerlingen voorhoudt. Dit jaar is dat 'De hongerigen spijzigen': 'Ik had honger en jij hebt mij te eten gegeven'. De opbrengst komt geheel ten goede aan twee lokale goede doelen die de fysieke honger stillen nl. de Voedselbank Haarlem en maaltijdproject van Open Huis in Schalkwijk. [Lees verder](#).

## SLOA-vakanties 2022

De inschrijving voor de SLOA-vakantieweken is weer gestart! Deze vakantieweken zijn bedoeld voor ouderen en voor anderen (alleenstaanden, paren en gezinnen) die van aparte hun gezondheid of een smalle beurs niet zo makkelijk op vakantie kunnen. Er zijn aparte weken voor dementerenden met hun mantelzorgers, voor slechtzienden, er is een creatieve week, etc. De SLOA geeft subsidie op deze "Vakanties met aandacht en/of extra zorg". De ouderen die in 2021 op SLOA-vakantie gingen ontvingen de formulieren al rechtstreeks in hun brievenbus. Verzoek aan alle diakenen: Zoekt u mee naar mensen die er nodig eens tussenuit moeten, en die in aanmerking zouden kunnen komen voor zo'n gesubsidieerde vakantie? Meer informatie bij Ilse van Prooijen (06-25253754 / [i.vanprooijen@diaconie.com](mailto:i.vanprooijen@diaconie.com)). Diakenen kunnen aanmeldformulieren en Vakantiegidsen 2022 aanvragen bij Joke Wilders-Schorn van SLOA: [sloa@kpnmail.nl](mailto:sloa@kpnmail.nl) / 075-6354715.



## Opening Herinneringsvenster

Op 29 september openden we met een kleine kring van nabestaanden, buurtgenoten en afgevaardigden van Stadsdeel en Lutherse gemeente het Herinneringsvenster in diaconaal centrum 'In de Zwaan'. In het venster staan de namen van 76 Joodse bewoners, van de (Lutherse) Huizen Kemper in de Amsterdamse Rivierenbuurt, die in de 2e Wereldoorlog de Holocaust niet overleefden. [Lees verder](#).

## Augustanahof

We namen/nemen afscheid van twee bewoners die samen met hun partners de vleugels uitslaan en een eigen woning vonden. Eén van de vrijgekomen woningen is inmiddels ingevuld, en voor de andere voeren we momenteel gesprekken met kandidaten van de belangstellings-registratielijst. De Gastenwoning wordt tijdelijk bewoond door een moeder met kind uit ons Gasthuis 'In de Roos', en wordt binnenkort in gebruik genomen voor tijdelijke huisvesting van een jongere in samenwerking met Timon Jeugd zorg. De wekelijkse buurtmaaltijden moeten i.v.m. corona tijdelijk in de 'afhaalstand'. De hofbewoners wijdden een serie bijeenkomsten aan de 'Werken van Barmhartigheid' en zamelden o.a. kleding in voor de kledingbank. Een werkroep van de Diaconie onderzoekt of we in de Augustanahof van het gas af kunnen en over kunnen gaan naar een warmtepomp. En er is een goede tweedehands piano aangeschaft voor de wekelijkse vieringen en concerten. Kortom er zit muziek in de Augustanahof!

## Open Huis in De Nieuwe Stad

In Amsterdam Zuidoost is er na het uitbreken van corona in ons land vanaf maart 2020 een maaltijdproject gestart. Dit nam ook door verwijzing van zorgorganisaties, gemeente etc een grote vlucht. We konden dit doen samen met partners als de Stichting Treasures, Here to Support, het Rode Kruis en Human Aid Now, en met ruimhartige steun van verschillende fondsen. Naast de maaltijden kreeg Kerkcentrum De Nieuwe Stad door alle contacten ook steeds meer een inloopfunctie voor ouderen en gezinnen uit de buurt en voor dakloze en ongedocumenteerde mensen. De Nieuwe Stad ging dagelijks open. De kerken van De Nieuwe Stad willen dit graag voortzetten. De Diaconie steunt dit o.a. met de inzet van diaconaal werker Elianne Schultz. Voor 2022 maakten we een plan voor dagelijkse activiteiten voor verschillende groepen. We nodigen enkele fondsen uit om dit mede mogelijk te maken. Meer informatie bij Elianne Schultz: 06-11474692.

## Maarten Luther Kerk

Zaterdag 16 oktober is de Maarten Luther Kerk in de Rivierenbuurt officieel heropend, na een lange verbouwing. Het oudste gemeentelid mr. Diny Vermeulen verrichtte ceremonieel de opening met een hamerslag. Zij komt al vrijwel haar hele leven in de MLK. Ds. André van der Stoel leidde een korte viering en diaconaal werker Arjan Zwagerman presenteerde de activiteiten. Kerkrentmeester dhr. Hennie Varenbrink bedankte o.a. de Bouwcommissie voor hun inzet om dit verbouwingsplan te doen slagen. 'De hele gemeente moet erin, niet alleen het verweven van de zondag, maar ook de alledaagse dingen, de wijkzuster, een feestzaal'. Dit zei ds. W.J. Koolman van de toenmalige bouwcommissie in 1937 bij de bouw van de Maarten Luther Kerk. In deze geest willen Lutherse Gemeente en haar Diaconie ook de toekomst in: de Maarten Luther Kerk als plek voor mensen uit de kerk, uit de buurt en uit de stad.



## Maandagmiddagclub in de MLK

De Maandagmiddagclub komt sinds september weer iedere week trouw bijeen. In de kleine zaal van de Maarten Luther Kerk, of soms in de kerkzaal, wanneer er afstand moet worden bewaard. Een groep van zo'n 15 dames komt iedere week samen. Een kop koffie of thee, en dan kleetsen, handwerken of een spelletje doen. Soms wordt er een gedicht voorgedragen. In de decembermaand hopen we Sinterklaas en Kerst met elkaar te kunnen vieren. Op de club is er aandacht voor elkaar en weer of geen weer, de dames trotseren dapper met hun rollator de straten van de Rivierenbuurt. Een gezellige club die onlangs weer enkele nieuwe mensen heeft kunnen verwelkomen!

## Lutherhof

Soms maken kleine dingen het verschil. In de Lutherhof is ook dit jaar Sinterklaas langsgelopen met een kleine attentie voor alle bewoners. En tot opluchting en vreugde van veel bewoners zaten de immens populaire marsepeinen aardappeltjes er weer bij. Vorig jaar ontbraken die in het assortiment van Sint's hofleverancier. Het mag een onbenullig detail lijken, maar het biedt troost en houvast in een periode die door de voortdurende Covid-pandemie een groot beroep doet op het uithoudingsvermogen van ons allemaal, en dus ook op dat van de bewoners van de Lutherhof. Maar we blijven optimistisch en houden vast aan de dingen die nog wél kunnen, in plaats van te klagen over zaken die nu even niet mogelijk zijn.

## Ongedocumenteerden en corona

Zeker 10.000 ongedocumenteerde mensen hebben zich de afgelopen maanden in Amsterdam laten vaccineren. Het is fijn dat dit kon, en goed dat het werd geregeld. Veel ongedocumenteerden hebben bovendien actief campagne gevoerd binnen hun eigen gemeenschappen, organisaties en inloophuizen om de vaccinatiegraad te verhogen, ter bescherming van zichzelf en voor de volksgezondheid in het algemeen. Maar vervolgens is het in Amsterdam onmogelijk een QR-code te krijgen als iemand niet in het bezit is van een DigiD en een BSN-nummer. Samen met partnerorganisaties die zich inzetten voor hulp aan ongedocumenteerde mensen schreven we een brief naar de GGD om hier aandacht voor te vragen.

## Microbattle

"Hoe langer ik nadenk over duurzaamheid en onderwijs, hoe meer ik ervan overtuigd raak dat de Microbattle een perfect middel is om in te zetten. Laagdrempelig, het creëert veel bewustzijn, dialoog, saamhorigheid, invloed in de klas maar ook daarbuiten, bijv. in het gezin." Aldus een leerkracht die met haar klas meedeed aan de pilot van de Microbattle in mei 2021. Als Lutherse Diaconie hebben we samen met ANMEC en NME (Natuur- en Milieu Educatie) Amsteltand - Meerlanden een nieuw duurzaamheidseducatieproject ontwikkeld, de **MicroBattle!** Dit betekent drie weken lang samen met je klas dagelijks uitgedaagd worden om duurzame en sociale acties te doen. In november vond er weer een Microbattle plaats, waaraan 10 schoolklassen en een team vanuit de organiserende organisaties hebben meegedaan. Met elkaar heeft dit weer veel duurzame impact opgeleverd.

## Projectsteun Binnenland

De Diaconie besloot in de vergadering van november om steun te geven aan:  
1. RFG Magazine, steun aan gevluchte journalisten, schrijvers en fotografen: € 2.500 en aan 2. Company of Friends, voor een kerstactie voor kinderen en gezinnen: € 1.000.

## Projectsteun Buitenland

De Diaconie besloot om steun te geven aan:  
1. Bless, Gemeenschapsofbouw platteland Egypte van de Koptisch-Orthodoxe Kerk: € 3.500;  
2. CPBF, jongeren in de westerse hooglanden van Guatemala leren ondernemen (o.a. over groeiende, handwerken of een spelletje doen. Soms wordt er een gedicht voorgedragen. In de decembermaand hopen we Sinterklaas en Kerst met elkaar te kunnen vieren. Op de club is er aandacht voor elkaar en weer of geen weer, de dames trotseren dapper met hun rollator de straten van de Rivierenbuurt. Een gezellige club die onlangs weer enkele nieuwe mensen heeft kunnen verwelkomen!).  
3. SAVE – India, mensenrechtenorganisatie die zich speciaal inzet voor kinderen. Bijvoorbeeld i.v.m. moderne slavernij in de textielindustrie: € 3.500;  
4. Sadaka-Reut (vriendschap), scholenprogramma voor dialoog tussen Joodse en Arabische jongeren: € 3.500.  
5. Garuda House Bali, een huis waar 15 meisjes veilig kunnen wonen en onderwijs krijgen: € 1.000;  
6. Home Care Moldavië, palliatieve zorg voor extra kwetsbare ouderen: € 20.000;  
7. Roemenië, bijdrage aan de diaconale ouderenzorg van de Lutherse Kerk in regio Sibiu (diaspora). Verbeteren van de kwaliteit van de verpleegzorg en medicatie: € 5.000.

## Tent of Nations

Israël en de Palestijnse gebieden en beraadden we ons op wat onze rol kan zijn. De Diaconie maakte naar aanleiding van deze dag twee acties:  
- We schreven een brief aan de Lutherse Synode/PKN om aandacht te vragen voor de situatie van Tent of Nations bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken;  
- We besloten tot projectsteun aan Sadaka-Reut (zie boven bij Projectsteun buitenland).



## 15e Groninger Dienst

Op 24 oktober was de 15e Groninger Dienst in de Oude Lutherse Kerk. Te gelegenheid van deze mijlpaal maakte de voorbereidingsgroep met steun van enkele fondsen het boekje 'Grunn in Amsterdam'. Op [onze website](#) vindt u meer informatie, een (foto-)verslag, een [link naar de uitzending van de dienst op Youtube](#), én informatie over het bestellen van het boekje.

## Luther & Oranje in het Luthermuseum

Van 7 oktober 2021 t/m 9 januari 2022 is in ons Luthermuseum de tentoonstelling 'Luther & Oranje' te zien. De geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau is sterk verbonden met de gereformeerde traditie, waarin het gedachtegoed van Johannes Calvijn een belangrijke rol speelt. Toch moet de invloed van Maarten Luther niet onderschat worden. Al vanaf Willem van Oranje, zoon van Lutherse ouders, zijn er lutheranen aan het hof te vinden. Het Luther Museum vertelt hun verhaal met portretten, persoonlijke documenten en objecten uit koninklijk en lutherse bezit. Hoogtepunt zijn twee brieven van Maarten Luther zelf uit de koninklijke verzamelingen. Met de [tentoonstelling Luther & Oranje](#) hoopt het Luther Museum bezoekers een nieuw perspectief te bieden op de relatie tussen het Huis van Oranje-Nassau en religie in Nederland.

## De handen uitstrekken naar de ander: programma 'Seeking Conviviality'

Op 16 november nam de nieuwe Algemeen Secretaris van de Lutherse Wereld Federatie Anne Burghardt een serie nieuwe publicaties over 'Conviviality' in ontvangst. De LWF wil door middel van dit thema het diaconale leven van de lidkerken aanvuren. Conviviality staat voor: leven in verbinding, met elkaar in gemeenschappen, met de buurt en de samenleving, en met de aarde. Vanuit de kracht van het geloof en onze Lutherse identiteit. Anne Burghardt: "Conviviality als de kunst en praktijk van solidair samenleven is dringend nodig in de wereld van vandaag, met veel verdeeldheid en basis van ethische achtergrond, ras, geslacht of afkomst, of verschillende wereldbeelden.... We moeten niet proberen muren te bouwen of te onderhouden, maar de handen van de gemeenschap uitstrekken naar de ander." [Lees meer op de website van de LWF.](#) Tijdens de lancering van de [website van de LWF](#) werd een [filmpje van de Augustanahof](#) als inspirerend voorbeeld getoond. Algemeen Secretaris van de Diaconie Hanne Wilzing werkt namens Lutherse Synode/PKN mee aan het LWF-programma. [Lees verder](#) voor een interview met hem.

## Bereikbaarheid Diaconaal Centrum In de Zwaan

Omdat ook het personeel van de Diaconie i.v.m. corona zo veel mogelijk thuiswerkt is ons kantoor op de meeste dagen niet bememd. Maar vanuit onze thuiswerkplekken wordt hard gewerkt. Van maandag t/m donderdag staat de telefoon tijdens kantooruren meestal doorgeschakeld en kunt u dus ons vaste nummer bellen; buiten deze tijden kunt u ons antwoordapparaat inspreken (naag met naam en telefoonnummer). Ook uw mail wordt gelezen en beantwoord. U kunt ons dus net als anders bereiken, we staan graag voor u klaar!

[Website Lutherse Diaconie](#)

## Contact

Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam  
Diaconaal Centrum 'In de Zwaan':  
Maasstraat 148  
1079 BK Amsterdam  
[info@diaconie.com](http://info@diaconie.com)  
020 4044704



Diaconie in Mokum | [Diaconie.com](#)

Deze e-mail is verzonden aan [\[email\]](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [info@diaconie.com](mailto:info@diaconie.com) toe aan uw adresboek.





